



DE
GROENE
HOED



**Activiteitenboekje
2022-2023**



De indeling van dit boekje

- Op de bladzijde hiernaast treft u een 'voorafje' aan met enkele algemene opmerkingen. **Op bladzij 2 attenderen we u op enkele voorbehouden en aandachtspunten!**
- De pagina's 3 tot en met 13 informeren u over de eenmalige activiteiten op datum.
- Op pagina 14 tot en met 22 volgen de activiteiten die het jaar door met regelmaat herhaald worden (bijv. Jongerenactiviteiten, Themacafé, of Eat & Meet, meditatie en zang- en kooractiviteiten).
- Informatie over cursussen en gespreks-, lees-, leer- of studiekringen staat vermeld op de pagina's 23 tot en met 29.
- Tenslotte berichten de pagina's 30 tot en met 33 over bijzondere vieringen, vespers of themabijeenkomsten van de levensbeschouwelijke groeperingen die samenwerken in de Groene Hoed.
- Op pagina 34 begint het verkorte overzicht met alle activiteiten van het seizoen 2022-2023 gerangschikt op datum (voor zover de data bekend zijn).
- Tenslotte treft u op de pagina's 39 en 40 een verhaal aan over het begin van De Groene Hoed; zo zou het zijn ontstaan...
- Een overzicht van de participanten en hun contactpersonen voor De Groene Hoed vindt u op de binnenzijde van de achterpagina.



Vooraf



In dit Activiteitenboekje vindt u het overzicht van de activiteiten van de participanten van De Groene Hoed voor het seizoen 2022-2023. De Groene Hoed is in Apeldoorn het samenwerkingsplatform voor activiteiten van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Oecumenische Basisgemeente.

De activiteiten zijn bedoeld als mogelijkheden voor zingeving, contact met samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting.

Het programma kent een grote diversiteit aan vorm en inhoud: van eetgezelschap tot studiegroep en van zingen tot film of theater.

We hebben er vertrouwen in dat er voor velen iets tussen zit; voor de één wellicht ter lering, voor de ander ter vermaak!

De Groene Hoed verzorgt en coördineert in samenwerking met anderen de programmering. Ondanks de poging tot volledigheid kunnen er in de loop van het jaar nog wijzigingen plaatsvinden door toevoeging of uitval van activiteiten. De activiteiten vinden vrijwel allemaal plaats in de Regentessekerk of in de Doopsgezinde Kerk en zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Graag zullen wij u in het komende seizoen in goede gezondheid bij onze activiteiten begroeten! We hopen en vertrouwen er op dat u, ondanks eventuele onverhoopte maatregelen en beperkingen, zo veel mogelijk en op ontspannen wijze deel zult nemen aan de aangeboden activiteiten.

Voorbehouden en aandachtspunten...



- ▢ We weten niet hoe het nieuwe seizoen er met betrekking tot coronabesmettingen en -maatregelen uit gaat zien, maar te verwachten is, dat we er in het najaar weer in meer of mindere mate hinder van kunnen ondervinden.
Verboden, maatregelen en voorschriften door overheden, kerken, meewerkende organisaties of personen kunnen wijzigingen in - of zelfs annulering van - programma's veroorzaken.
Over het wel of niet doorgaan van de activiteit of over andere consequenties zullen we u zo tijdig en goed mogelijk informeren via persberichten en via websites, kerkbladen, nieuwsbrieven etc. van de verschillende participerende genootschappen.
- ▢ Eventuele maatregelen kunnen ook leiden tot een beperking van het aantal deelnemers aan de activiteit.
Daarom is het nodig dat u zich aanmeldt voor deelname aan de activiteit bij de genoemde contactpersoon.
- ▢ We verzoeken u de betreffende financiële bijdrage voor de activiteit vooraf over te maken op rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk. In de omschrijving graag vermelden: de naam en datum van de activiteit en 'De Groene Hoed', dus bijv.: 'zomeravondlezing 28 juli, De Groene Hoed'.



Zomeravondlezing

God in het digitale tijdperk door Hans Busstra

Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je moet er wel in mee. Tegelijk boezemen ze ook angst in. Aan welke machten geven we ons eigenlijk over? We zouden er meer vat op willen hebben, tegelijk duizelt het ons van alle snelle ontwikkelingen.



Hans Busstra neemt het publiek aan de hand van technologische ontwikkelingen mee naar onderliggende filosofische aannames. De term 'dataïsme' valt wel eens als omschrijving van een nieuw wereldbeeld. Maar is de hele werkelijkheid wel geheel in data te vangen? Op basis van wetenschappelijke inzichten bekritiseert Busstra het idee dat de werkelijkheid te reduceren is tot 1-en en 0-en. De mensheid lijkt zich veelmeer in een overgangsfase te bevinden van een materialistisch wereldbeeld, waarin de wereld bestaat uit voorspelbare materie, naar een wereldbeeld waarin materie niet op zichzelf 'bestaat', maar enkel in relatie tot de menselijke geest zich aan ons voordoet. Vooraanstaande natuurkundigen zoals Pauli, Heisenberg en Bohm zagen dit lang geleden al en schreven over verbanden tussen de kwantumtheorie, oosters denken en westerse mystiek.

Kortom, voor wie goed kijkt en luistert, lijkt de moderne wetenschap religieus denken -zeker het metaforische, vrijzinnige denken! - eerder te ondersteunen dan te bekritisieren.

Documentairemaker **Hans Busstra** heeft zich verdiept in de digitale wereld. Als essayist en documentairemaker onderzoekt hij de relatie tussen technologie, wetenschap en religie. Zo maakte hij onder andere voor VPRO Tegenlicht een documentaire over artificiële intelligentie (AI) als een nieuwe vorm van religie.



Vervolg Zomeravondlezing

God in het digitale tijdperk door Hans Busstra

Datum	Donderdag 28 juli 2022.
Tijd	20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).
Plaats	Doopsgezinde kerk.
Kosten	€ 5,00 p.p. inclusief drankje. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, Lezing 28 juli 2022'.
Info & opgeven	U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet Bennink, ajbennink@hotmail.com . Bij opgave uw naam en emailadres (of eventueel telefoonnr.) vermelden.

Nationale Orgeldag 2022

Zaterdag 10 september is er weer de nationale orgeldag. De Regentessekerk in Apeldoorn wil dan ook haar deuren openen. Het doel van deze dag is om zoveel mogelijk bezoekers in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met het orgel en met het spel van de organist. Ook kan het orgel van dichtbij worden bekeken en gedemonstreerd. Hiermee willen we graag belangstelling wekken voor dit prachtige instrument.



Het orgel in de Regentessekerk is gebouwd door de firma Vierdag uit Enschede en is in 1980 in gebruik genomen.

Het instrument is geschikt voor begeleiding van gemeentezang, van solo-instrumenten en van kleine ensembles en koren. Oude of moderne muziek klinkt op dit instrument het beste; voor het romantische repertoire is het minder geschikt. Voor de 'kenners': Het orgel heeft een Van Biezen/Valottistemming.

U bent van harte welkom om te kijken, te luisteren of het orgel zelf te bespelen!

Datum Zaterdag 10 september 2022.

Tijd 11.00 - 15.00 uur.

Plaats Regentessekerk, Regentesselaan 14b, 7316 AD Apeldoorn.
Voor de laatste informatie kijk op www.regentessekerk.nl.



Lezing: *Het bezielde landschap*

Spiritualiteit in de schilderkunst

Door dr. Kick Bras



In oude religies werd de natuur beleefd als bezielde door goden en geesten. Dat veranderde door het christendom. Maar toch bleef ook in het christelijke Westen de natuur een middel waardoor de Schepper zich manifesteerde. Landschapsschilders hebben vanaf de late middeleeuwen dat ook proberen te verbeelden. En ook later, toen het kerkelijke christendom niet veel invloed meer had op de kunstenaars, verlangden zij ernaar om hun spirituele visie uit te drukken in hun landschappen. In zijn boek en zijn lezing legt Kick Bras de nadruk op de symbolistische kunst tussen 1880 en 1940, met kunstenaars als Gauguin en Van Gogh, Emily Carr en Jacoba van Heemskerck, Emil Nolde en Ferdinand Hodler. Aan de

orde komen thema's als Bergen, Lucht en water, Eenheid met de kosmos. Het rijk geïllustreerde boek 'Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst' zal ook te koop zijn.

Dr. Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en als onderzoeker spiritualiteit geassocieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen (www.kickbras.nl).



Datum	Donderdag 13 oktober 2022.
Tijd	20.00 uur.
Plaats	Doopsgezinde Kerk.
Kosten	€ 5,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, Lezing 13 oktober 2022'.
Info & opgeven	U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet Bennink, ajbennink@hotmail.com . Bij opgave uw naam en emailadres en eventueel telefoonnummer vermelden.



Film 'The Biggest Little Farm'

**Themafilm
met maaltijd en nagesprek**

Negen jaar geleden woonden John en Molly Chester nog in een appartementje in Los Angeles. Ze vertrokken daar echter en begonnen een boerderij op een dor stuk land een uur buiten de stad. Negen jaren filmde Chester het lange en moeizame traject van kaalgeslagen land naar een levendige boerderij, waarvan 'The Biggest Little Farm' de weerslag is.

Het begint als een droom, die gebaseerd is op hoe boerderijen in kinderboeken worden afgeschilderd. Het wonder is, dat hun Apricot Lane Farm er na acht jaar bloed, zweet en tranen ook écht zo bij ligt; een paradijselijk

eilandje in een zee van uitstervende monocultuur. Dat is voor een flink deel te danken aan Alan York, de biodiversiteits-deskundige die John en Molly in de arm nemen. Traditioneel boeren blijkt behalve romantisch heel moeilijk te zijn. Harmonie en evenwicht? De natuur laat zich liever van haar onvoorspelbare, bruuske kant zien. Van slakkenplaag tot coyote-aanvallen, van aanhoudende droogte tot storm: als boer reageer je voortdurend op het onverwachte.

Chester maakt helder dat de mens er goed aan doet mee te bewegen in plaats van de aarde uit te putten. Een overtuigend in beeld gebrachte boodschap.



Datum	Vrijdag 18 november 2022.
Tijd	16.00 uur.
Plaats	Regentessekerk.
Kosten	€ 7,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken naar NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed film 18 november 2022'.
Info & opgeven	U kunt zich per mail aanmelden of nadere informatie vragen bij hans.jdehaan@gmail.com .

Nieuwjaarsbijeenkomst



Regentessekerk en Doopsgezinde Gemeente kunnen elkaar ontmoeten op de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.
Wat gaat het nieuwe jaar 2023 ons allemaal brengen?

U bent van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Datum Zondag 8 januari 2023.

Tijd 15.00 – 16.30 uur.

Plaats Doopsgezinde kerk.



Poëziemiddag

FOKKE & SUKKE
VIEREN DE WEEK VAN DE POËZIE



Voorafgaand aan de landelijke Poëzie-week houden wij onze Poëziemiddag. Op deze middag dragen wij zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om welke reden dan ook: ontroerend, diepzinnig, vermakelijk, vrolijk, droevig. Het mag een eigen gedicht zijn of een gedicht van iemand anders. Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom in ieder geval luisteren!

Wil je een gedicht inbrengen op deze altijd sfeervolle en gezellige poëziemiddag, geef je dan op bij een van de hieronder vermelde personen. Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie. Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op de middag wordt uitgereikt. **De uiterste inleverdatum voor de gedichten: 4 januari 2023!**

Datum	Dinsdag 17 januari 2023.
Tijd	14.00 – 16.30 uur.
Plaats	Regentessekerk.
Kosten	€ 5,00 p.p. inclusief boekje. Contant afrekenen is niet mogelijk. Wij verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, poëziemiddag 17 januari 2023'.
Info & opgeven	José v.d. Meer, jmvdmeer@telfortglasvezel.nl , (0578) 57 35 61, Wim Meekers, wfmmeekers@online.nl , (06) 51 69 78 83. Bij opgave ook uw emailadres of telefoonnr. vermelden. Gedichten sturen aan Jan Dolleman, jan2@dolleman.net (uiterlijk 4 januari 2023!).



Voorstelling

Ontmoeting met gevolgen

Korneel Roosma (toneel) en Sikke Roosma (decor en geluid)

ONTMOETING MET GEVOLGEN

Een toneelstuk over twee vrouwen die via de familie aan elkaar verbonden zijn

Wie kan zeggen waar onze wegen samenkomen, alleen de tijd kan dat
Vaak bepalen 'toevallige ontmoetingen' het leven



In 2025 zal het 500 jaar geleden zijn dat in Zürich (Zwitserland) de eerste volwassenendoop plaatsvond.

De reformator Menno Simons zal dan in Nederland centraal staan. Zijn gedachtegoed en idealen komen in deze voorstelling alvast fris naar voren.

De vrouw van Menno Simons heette Geertruydt Jansdochter Hoyer. Haar verre achter-, achter-, achterkleindochter Geerte de Vries heeft Geertruydt aangespoord om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen. Zij heeft ons het een en ander te zeggen en geeft ons ook ideeën voor deze tijd om over na te denken.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen terug op die keuze.

Datum Vrijdag 10 maart 2023.

Tijd 20.00 uur (voorstelling duurt ca. 75 minuten, geen pauze).

Plaats Doopsgezinde kerk.

Kosten € 10,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken naar NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed voorstelling 10 maart 2023'.

Info & opgeven U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet Bennink, ajbennink@hotmail.com. Bij opgave uw naam en emailadres (of eventueel telefoonnr.) vermelden.



Excursiecafé

'Titus Brandsma' door Theo van Driel

Titus Brandsma is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld.

Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster een gehucht in Friesland nabij Bolsward. 'Titus' koos hij later als kloosternaam.

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse was echter niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen met de

persoonlijke godsrelatie van mensen, zoals blijkt uit zijn diesrede van 1932.

In de jaren '30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend Nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef hij zich verzetten, vooral via onderwijs en journalistiek.

Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. Er volgden enige weken ondervraging op het bureau van de Sicherheitsdienst op het Binnenhof in den Haag. In deze periode schreef hij o.a. het geschrift *'Mijn Cel – Dagboek van een gevangene'*. Niet lang daarna begon zijn laatste reis, via verschillende gevangenissen, richting het concentratiekamp Dachau. Hier stierf hij op 26 juli 1942.



Datum	Donderdag 20 april 2023.
Tijd	16.30 – 19.00 uur.
Plaats	Regentessekerk.
Kosten	€ 5,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, excursiecafé 20 april 2023'.
Info & opgeven	U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Sjoerd de Haan, sjoerddehaan@planet.nl. Bij opgave uw naam en emailadres (of eventueel telefoonnr.) vermelden.

Koningsdag



Op deze dag staat de Doopsgezinde Gemeente met een tafel voor de kerk om curiosa te verkopen.

Ook kun je binnen een kopje koffie of thee met wat lekkers nuttigen of gebruik maken van het toilet.

De opbrengst is voor het hulpproject van de Doopsgezinde gemeente.

Datum Woensdag 27 april 2023.

Tijd 9.00 - 15.00 uur.

Plaats Doopsgezinde kerk.

Info Karel de Vries, kareleen@kpnplanet.nl.



Excursie

Museumpark Oriëntalis & Titus Brandsma Memorial, Nijmegen

We bezoeken twee prachtige historische plekken in Nijmegen. Na een kopje koffie of thee met wat lekkers bezoeken we Museumpark Oriëntalis. Museumpark Oriëntalis (Heilig Landstichting) is het oudste openluchtmuseum van Nederland. We laten de kleurrijke wereld zien



van de drie monotheïstische godsdiensten en cultuur van het Midden-Oosten. De kleurrijke wereld van het jodendom, christendom en de islam komt tot leven in een 30 hectare groot rijksmonument. Wat betekent religie en cultuur voor het leven van vandaag? We ontdekken tijdens onze rondreis in de bosrijke omgeving dat wij in onze multiculturele samenleving meer met elkaar delen dan je zou denken! Daarna staat er een heerlijke lunch voor ons klaar.

Na de lunch gaan we naar de stad Nijmegen. We bezoeken de Titus Brandsma Memorial, waar de gedachtenis aan Titus Brandsma levend wordt gehouden en waar elk jaar de vredesweek begint. We sluiten onze excursie af met koffie en gebak. Rond 17.30 uur hopen we weer bij de Regentessekerk te zijn.

Datum	Woensdag 24 mei 2023.
Tijd	9.30 – 17.30 uur.
Plaats	Vertrek bij de Regentessekerk.
Kosten	€ 50,00 zonder Museumkaart of € 45,00 met Museumkaart. Het bedrag moet uiterlijk 20 mei 2023 overgemaakt zijn op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, excursie 24 mei 2023'.
Info & opgeven	U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Sjoerd de Haan, sjoerddehaan@planet.nl of (06) 2-84 46 46. Bij opgave uw naam en emailadres (of eventueel telefoonnr.) vermelden.

Jongeren

Activiteiten voor jongeren

o.l.v. Dirk Jan Steenbergen



Jongeren uit Apeldoorn en Zwolle vormen een groep, die maandelijks samenkomt in één van beide plaatsen.

De activiteiten zijn speciaal gericht op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

Voor het komende seizoen staan er weer interessante en leuke activiteiten op het programma.

Voor de inhoud staat centraal de vraag : Wat geloof ik eigenlijk?
Zo kun je geloven in jezelf, in de ander, in grote woorden of in God. Maar wat heb je eraan en wat vinden anderen ervan?
Na afloop gaan we gezellig met elkaar eten.
Wil je ook meedoen? Je bent van harte welkom.

Data 2022: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december;
 2023: 22 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 02 juli.

Tijd 16.00-19.00 uur.

Plaats In Apeldoorn of Zwolle; vervoer kan geregeld worden.

Info & opgeven Je kunt je aanmelden of meer informatie vragen bij
Dirk Jan Steenbergen, djsteenbergen1961@outlook.com.

Themacafé's in de Regentessekerk

Ook dit seizoen ontvangt de Regentessekerk weer graag haar gasten in het Themacafé op de derde donderdag van de maand. Het programma is heel gevarieerd samengesteld. In september 2022 opent het café zijn deuren met een lezing over mandala's door Geertje Goede uit Apeldoorn. Om te sluiten in maart 2023 met Renny van Heuven, oud-conservator bij Paleis het Loo, die over de recente verbouwing vertelt. Met daar tussenin sprookjes, passiemuziek, kerstsfeer, reisverhalen en boeddhisme.



U wordt om 16.30 uur ontvangen met een drankje en om 17.00 vertelt de gastspreker ruim een half uur over een interessant onderwerp. Daarna kunt u nog gezellig napraten en is er soep-met-broodjes. Afsluitend worden rond 18.30 uur thee en koffie geserveerd.

We hopen op bijzondere ontmoetingen met sprekers en gasten. Van harte welkom, ook als u maar een deel van de tijd aanwezig kunt zijn. Het is mogelijk introducés mee te nemen.

De meest actuele informatie vindt u op www.regentessekerk.nl.

Zomercafé's 2022

Mogelijk bent u nog in de gelegenheid een zomercafé te bezoeken. U bent hartelijk welkom op de volgende data:

- | | |
|-------------|---|
| 16 juni | José van der Meer, <i>Jachtslot St. Hubertus 100 jaar.</i> |
| 21 juli | Bas Zitman, <i>Lam Gods in Gent.</i> |
| 18 augustus | Wiebe van Dingen, <i>Houtsculpturen en verhalen daarover.</i> |

Vervolg Themacafé's in de Regentessekerk

Themacafé's

In 2022-2023 vindt het themacafé plaats op onderstaande data.

2022

- 15 september Geertje Goede, *Mandela's (helend tekenen)*.
- 20 oktober Frieda Wielinga, *Joodse sprookjes en verhalen*.
- 17 november Rob over de Linden, *Met Bach van Goede Vrijdag naar Pasen*.
- 15 december Kerstsfeer met Klaas Douwes. **Tijd: 14.30-16.30 uur!**

2023

- 19 januari Marius Schepman, *China en/of Japan*.
- 16 februari Fer de Deken, *(onderwerp volgt nog)*.
- 16 maart Renny van Heuven, *Paleis het Loo na de verbouwing*.

Locaties, tijden etc van zowel de zomercafé's als de themacafé's zijn:

- Plaats Regentessekerk.
- Tijd 16.30 uur - 19.00 uur.
- Kosten Een bijdrage van € 5,00 per persoon helpt ons uit de kosten.
- Info Ada Stafleu, stfl.apel@wxs.nl, (055) 521 11 85.

Instuif

Voor de (tijdelijke) vluchtelingen uit het AZC Apeldoorn, vluchtelingen uit de Oekraïne en belangstellende inwoners uit Apeldoorn organiseert de Doopsgezinde gemeente een maandelijks instuif, een mogelijkheid om contacten te leggen en het begrip over en weer te bevorderen .

Kinderen met hun ouders zijn ook van harte welkom.



Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om bij een kopje thee of koffie en wat lekkers gezellig met elkaar te praten en samen iets te doen. We zorgen iedere maand voor een paar gezamenlijke activiteiten. Doe je mee?

Data	23 juli 2022
	27 augustus
	24 september
	22 oktober
	26 november
	21 januari 2023
	25 februari
	25 maart
	22 april
	27 mei
	24 juni

Tijd	14.00 – 16.00 uur.
------	--------------------

Plaats	Doopsgezinde kerk, Paslaan 6.
--------	-------------------------------

Kosten	Geen.
--------	-------

Info & opgeven	AnneJet Bennink, ajbennink@hotmail.com , (06) 13 74 08 56.
----------------	---

Eat & Meet



Vindt u het leuk om samen met anderen te genieten van een voedzame maaltijd? Wilt u een keer niet zelf koken, maar wel samen met anderen eten? Tijdens Eat & Meet op dinsdagavond geniet u van een heerlijke maaltijd en kunt u gezellig praten met de andere aanwezigen. De maaltijd bestaat uit 2 gangen (hoofdgerecht en nagerecht) en wordt klaargemaakt door een uitstekende

cateraar. Ook voor de vegetariërs wordt gezorgd. Wel graag uw speciale eetwensen doorgeven. U kunt per keer besluiten om mee te eten.

Data Woensdag 28 september 2022
 Woensdag 26 oktober
 Woensdag 30 november
 Woensdag 25 januari 2023
 Woensdag 1 maart
 Woensdag 29 maart

Eat & meet vindt plaats aansluitend aan de gesprekskring. Meer informatie over de gesprekskring vindt u op pagina 26 van dit boekje.

Tijd U bent van harte welkom om uiterlijk 17.30 uur.
 De maaltijd duurt ongeveer een uur.

Plaats Doopsgezinde Kerk.

Kosten € 10,00 per persoon (contant).

Info & opgeven U kunt zich (per keer) aanmelden of informatie vragen bij Margriet Diekema (055) 355 30 42, albertenmargriet@diekema-arkema.nl.

Mediteren - de stilte ervaren



Mediteren is de stilte zoeken, in jezelf. Om vanuit die rust, je leven vorm te geven. We zoeken naar authentiek mens-zijn, naar eenheid en identiteit. Wie ben ik in relatie met anderen en met God? We zoeken naar rust om dat te ervaren. Dat lukt niet altijd in de maalstroom van het dagelijkse leven. Mediteren kan daarbij helpen.

We luisteren naar korte teksten. Doen een begeleide ontspannings-oefening en mediteren met behulp van een gebedswoord of zin. Daarna drinken we een kopje thee.

Data Op de eerste en derde dinsdag van de maand,
vanaf dinsdag 20 september 2022 t/m 16 mei 2023,
behoudens feestdagen en vakanties.

Tijd 18.30 - 19.30 uur.

Plaats Doopsgezinde Kerk.

Kosten Geen.

Info & opgeven Marian Campen, marian.campen@gmail.com.

Kunst en cultuur in de kerk

Vijf culturele of kunstzinnige bijeenkomsten o.l.v. Theo van Driel



Vijf avonden tijdens dit seizoen zullen we aandacht besteden aan diverse vormen van kunst en cultuur. We kunnen daarbij denken aan film, muziek, theater, beeldende kunst, poëzie, etc. De ene keer zal het een activiteit in de Mennozaal (Doopsgezinde kerk) zijn, de andere keer zal deze op locatie plaatsvinden.

Voor de eerste avond, 19 oktober, staat de film *Amazing Grace* op het programma. "Amazing Grace" vertelt het verhaal van de pionier William Wilberforce, die tegen de slavernij streed. Zijn theorieën en ideeën brachten hem in moeilijke posities tegenover machtige mannen. Toch behaalde hij daarnaast veel politieke

successen. Door zijn inspanningen werd de Atlantische slavenhandel aan het begin van de negentiende eeuw door Groot-Brittannië verboden. De film wordt vertoond in het kader van Wereldarmoededag, die op 18 oktober werd gehouden. De avond wordt ingeleid door Theo van Driel.

Data	2022: woensdag 19 oktober, 21 december. 2023: woensdag 15 februari, 19 april, 21 juni.
Tijd	17.30 – 19.45 uur.
Plaats	Doopsgezinde kerk of op locatie.
Bijdrage	€4 voor soep met broodjes.
Info & opgeven	Theo van Driel, (06) 18 19 36 12, t.driel22@upcmail.nl Bij opgave uw naam, email-adres en eventueel telefoonnummer vermelden.

Hemels Gezang

Elke laatste vrijdag van de maand is er een bijzondere muzikale bijeenkomst. Onder leiding van Yvonne Scheepsma en met Frits Feldbrugge aan de piano zingen we samen eenvoudige maar prachtige meerstemmige liederen in verschillende talen en vanuit diverse religieuze stromingen. Door de gezangen vele malen te herhalen werken ze als 'balsem voor de ziel'. Tussendoor zijn er meditatieve stiltes.



Data Vrijdag 30 september 2022
 Vrijdag 28 oktober 2022
 Vrijdag 25 november 2022
 Vrijdag 23 december 2022
 Vrijdag 27 januari 2023
 Vrijdag 24 februari 2023
 Vrijdag 31 maart 2023
 Vrijdag 28 april 2023
 Vrijdag 26 mei 2023
 Vrijdag 30 juni 2023

In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Tijd 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Plaats Doopsgezinde kerk.

Kosten Vrijwillige bijdrage.

Info www.hemelsgezang.nl of hemelsgezang@gmail.com.

Mennokoor



Het Mennokoor is een tweestemmig vrouwenkoor. Vrouwenstemmen èn mannenstemmen zijn van harte welkom! Wij zingen eenvoudige, maar mooie kerkelijke liederen.

De dirigente is Elni Vaassen-Schwengle.

In vieringen in de Doopsgezinde gemeente verleent het koor regelmatig zijn medewerking. Samen met het jongerenkoor Joko Trees zingen we ook in Apeldoornse verpleeghuizen zoals Casa Bonita, Randerode en de Heemhof.

Na een uur samen zingen, drinken we altijd gezellig koffie en als er iemand jarig is geweest, wordt er getrakteerd, dus is er regelmatig iets lekkers bij de koffie. De start van het nieuwe seizoen is alleen als zingen in groepsverband weer is toegestaan.

Data Vanaf 29 augustus 2022 tot eind mei 2023, wekelijks.

Tijd Maandag 20.00 - 21.30 uur.

Plaats Doopsgezinde kerk.

Info Stijn Koopman, tel. (055) 366 30 84.

Cursus

Heksen! Een donkere geschiedenis een drieluik door ds. Klaas Douwes

Na de ketterjacht van vorig jaar duik ik komend najaar in de geschiedenis van de heksenvervolgingen. Hoe raakte Europa eeuwenlang in de ban van de angst voor heksen? Waar kwam de in onze ogen bizarre en onredelijke obsessie met vermeende hekserij vandaan? Wie liepen de grootste risico's, hoe gingen de heksenjagers te



werk? Wat stond er zoal in het beruchte geschrift *De Heksenhamer*? Waarom vlogen heksen volgens de verhalen op bezems? Wat hield een hekzensabbat in? En hoe dacht men in de tijd van de heksenjacht überhaupt over magie en de duivel? Op deze en nog veel meer vragen hoop ik met u antwoorden te vinden op de reis door de donkere maar boeiende geschiedenis van heksen.

De cursus vindt plaats in drie delen. Op de eerste middag staat de voorgeschiedenis van de heksenvervolging centraal. De angst voor heksen kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar kent diepe historische wortels die ons bovendien ver buiten Europa brengen. Het hoogtepunt - of eigenlijk 'dieptepunt' - van de heksenvervolgingen in Europa komt vervolgens op de tweede middag uitgebreid aan de orde. Deze periode duurde van circa 1560 tot 1680. Op de laatste middag gaan we op zoek naar hoe en waarom er uiteindelijk een einde kwam aan de heksenjacht, met ook volop aandacht voor de markante Nederlandse predikant Balthasar Bekker en zijn internationaal baanbrekende boek *De betoverde wereld*.

Data	Donderdag 10 november, 24 november en 8 december 2022.
Tijd	14.00 - 15.30 uur.
Plaats	Regentessekerk.
Info & opgeven	Ds. Klaas Douwes, kdouwes@gmx.com.

Leerhuis

Stanley Hauerwas. **Een theologische biografie**



Stanley Hauerwas is een begrip in de theologie. Soms wordt zijn werk geroemd om zijn radicaliteit, tegendraadsheid en profetisch vermogen, dan weer bekritiseerd als te 'ethisch', onrealistisch en te weinig samenhangend. Hauerwas weet zijn lezers altijd te prikkelen en uit te dagen. Direct na 9/11 nam hij als overtuigd pacifist (in de Doperse traditie) stelling tegen Bush' 'war against terror'. Toen het Amerikaanse leger homo's bleef weren schreef hij dat het christenen zou sieren wanneer het leger ook hen liever zou weren (stel je voor: soldaten die bidden voor hun vijanden! Officieren die vredestitlers willen

zijn! En zou je met christenen willen douchen? Voor je het weet willen ze je dopen, want ze proberen altijd bekeerlingen te maken!).

Hauerwas zag de kerk als een 'alternatieve samenleving' die voorsmaak en bruggenhoofd wil zijn van Gods rijk van vrede. Hij beschrijft hoe het evangelie ons leert hoopvol te blijven in een wereld vol geweld, geduldig te blijven te midden van onrechtvaardigheden en vooral verdraagzaam en liefdevol te zijn naar elkaar toe.

Van Stanley Hauerwas is nu een biografie verschenen die zijn theologie verbindt met zijn biografie. Ariaan Baan en Jan Martijn Abrahamse nemen in hun boek de lezer mee in het leven en denken van Hauerwas, niet alleen om een vollediger beeld te geven van zijn theologische oeuvre, maar ook om te laten zien wat 'Stanley' drijft als theoloog en als mens. Een spannend boek, juist in deze tijd van oorlog en onzekerheid om ons heen.

We zullen ook enkele vertaalde artikelen van Hauerwas lezen, waaronder zijn pacifistische antwoord op 9/11 en zijn visie op de kerk als dienende gemeenschap.

Vervolg Leerhuis

Stanley Hauerwas. *Een theologische biografie*

Boekgegevens

<i>Titel</i>	Stanley Hauerwas. Een theologische biografie.
<i>Auteurs</i>	Ariaan Baan, Jan Martijn Abrahamse
<i>Uitgave</i>	Kokboekencentrum Non-Fictie Nederlands, Paperback, maart 2022, 128 pagina's, € 14,99. Ook verkrijgbaar als E-book.

Data	Acht bijeenkomsten op de dinsdagmorgen: 11 en 25 oktober 2022, 8 en 22 november, 10 en 24 januari 2023, 7 en 21 februari.
Plaats	Doopsgezinde kerk.
Tijd	10.15-11.45 uur.
Kosten	Dit seizoen geen kosten.
Info & opgeven	Dirk Jan Steenbergen, djsteenbergen1961@outlook.com .

Gesprekskring

Een wereld van verschil o.l.v. Dirk Jan Steenbergen



Maandelijks wordt een aspect van het thema “Een wereld van verschil” op creatieve wijze besproken.

Na afloop van de gesprekskring kun je deelnemen aan Eat & Meet. (Zie hiervoor pagina 18 van dit activiteitenboekje).

Data	Woensdag 28 september 2022, Woensdag 26 oktober, Woensdag 30 november, Woensdag 25 januari 2023, Woensdag 1 maart, Woensdag 29 maart .
Tijd	14.30 - 16.30 uur.
Plaats	Doopsgezinde kerk (Mennozaal).
Info & opgeven	Dirk Jan Steenbergen, djsteenbergen1961@outlook.com Bij opgave uw naam, telefoonnummer en email-adres vermelden.

Oecumenische Gespreksgroep

‘Vrij en zinnig geloven’ o.l.v. Wim van der Schee

Tweede jaargang, een iets andere opzet en een oproep om deel te nemen aan al degenen die er vorig jaar niet bij waren. Wederom is het uitgangspunt dat ons geloof op weg is naar nieuwe vormen van samenzijn. Niet gescheiden optrekken op basis van de eigen leerstellingen en tradities, maar met elkaar, vanuit eigen en elkaars inspiratie. Op zoek naar nieuwe wegen om de Bijbelse wijsheid te doordenken in relatie tot de wereld van nu en morgen. In de geschiedenis zijn er altijd tijden geweest waarin grote problemen om nieuwe oplossingen vroegen. Noach al bouwde zijn ark, toen de wereld dreigde ten onder te gaan: één schip van behoud. Waaraan moet in onze tijd gebouwd worden? Het idee is dat we in zeven bijeenkomsten Bijbelse verhalen met elkaar bespreken. We kiezen in onderling overleg de verhalen die voor ons belangrijk zijn, lezen ze en vertellen elkaar wat die voor ons betekenen. En hoe die ons oriënteren. Ook muziek en liedjes kunnen een rol spelen. We zullen - naar ik hoop – uit verschillende kerken afkomstig zijn en ook van buiten de kerk. Verschillen zijn er altijd, maar ze kunnen ons verrijken en hoeven niet te verdelen. Tenslotte wortelen we in dezelfde grond: de basiswaarden van het evangelie. Ze hebben een algemene humane strekking en het zijn de bronnen van waaruit wij ons leven betekenis geven.



Deelname	Een vaste kern van deelnemers. Een vrije deelname per keer voor belangstellenden.
Datum	woensdag 5 oktober 2022; daarna maandelijks op de eerste woensdag van de maand.
Onderwerp	Bijbelse verhalen zijn reizen door de tijd richting toekomst. (Wim leidt 5 oktober in.)
Tijd	17.30-19.45 uur We pauzeren met soep en broodjes.
Plaats	Doopsgezinde kerk.
Kosten	€4 per persoon per keer voor het eten.
Info & opgeven	Wim v. d. Schee, wpvanderschee@planet.nl, Tel (06) 22 90 26 76.

Literatuurkring

Boekbesprekingen en literaire zoektochten

o.l.v. Theo van Driel



Het vierde seizoen van de literatuurkring komt er al aan. We gaan met elkaar in gesprek over een boek, dat de deelnemers zelf aandragen. Samen zoeken we hoe verdieping en bezinning een plaats hebben in de literatuur.

Voor de 1^e bijeenkomst kiezen we een actueel boek: *Ik ga leven* van Lale Gül. Opgroeien in een streng islamitisch gezin betekent voor Büsra dingen stiekem doen. Stiekem make-up en sieraden dragen, laat thuiskomen, met jongens afspreken en alcohol serveren in een restaurant. Maar het betekent vooral: voortdurend vragen stellen. ‘Moet ik leven als een kamerplant? Moet ik in een huwelijk treden waar alle seks uit is

geramd nog voordat het begonnen is, omdat mijn verwekkers een volstrekt humorloze, bloedeloze en Koranvaste lul voor mij hebben uitgekozen? En dan veranderen in een broedkip zoals alle vrouwen om me heen? En de rest van mijn bestaan op die manier slijten? Is dat waarvoor ik leef? Is God dan blij met mijn tragedie?’

In een ongekend eerlijk relaas onderzoekt Büsra met veel humor de grenzen van haar geloof en de gemeenschap waar ze in opgroeit. Als er iemand geen blad voor de mond neemt, is het Büsra wel.

Data (o.v.b.) 2022: woensdag 14 september, 16 november,
2023: woensdag 18 januari, 15 maart, 17 mei.

Tijd 17.30 – 19.45 uur.

Plaats Doopsgezinde kerk.

Info & opgeven Theo van Driel, (06) 18 19 36 12, t.driel22@upcmail.nl.
Bij opgave uw naam, email-adres en eventueel
telefoonnummer vermelden.

Overige gesprekskringen

De Disgenoten (vrouwen, lunchgroep)

Christien de Graeff ,
(055) 355 30 05, cdegraeff@kpnmail.nl.

Jonge Vrouwen (dinsdagmiddag)

Janny Hommes-de Boer,
(055) 533 55 38, janny12@planet.nl.

Broederkring (vrijdagavond)

Pieter Kat,
(055) 506 20 69, pieterifh@gmail.com.

Gespreksgroep 50+

Barbera Visser-Fijn van Draat,
(055) 521 63 97, visfijn@hotmail.com.

Tussen Werk en Kerk (jonge ouders/echtparen)

Marielle Slis-van Royen
(055) 506 39 49, mariellevanroyen@gmail.com.

Activiteiten

Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn



Algemeen

De leden van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn vinden elkaar in de combinatie van betrokkenheid op de samenleving, christelijk geloof en zingeving. Diverse bronnen, zoals de bijbel, zingevingsliteratuur en de krant, vormen de inspiratie om gezamenlijk te denken en te praten over levensvragen en maatschappelijke onderwerpen.

Vieringen

Elke eerste zondagmorgen van de maand om 10.00 uur is er een viering. Deze is telkens anders van opzet omdat iedere viering een andere voorbereidingsgroep heeft en er geen vaste voorganger is. Zowel bijbelse als maatschappelijke thema's komen aan de orde. Samen zingen, naar muziek luisteren, delen van brood en wijn zijn terugkerende onderdelen. De vieringen leveren bijzondere momenten op te midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting en bezinning. We vinden hier inspiratie en bemoediging om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk. De vieringen vinden plaats in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn.

Themabesprekingen bij de basisvergaderingen

Op elke derde vrijdag van de maand is er een basisvergadering waarbij naast huishoudelijke zaken, actuele thema's worden besproken. Thema's die gaan over godsbeelden, liturgievernieuwing, oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid. De basisvergaderingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Ze vinden plaats in de achterzaal van de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, 7312 CS Apeldoorn. In de maandelijkse e-mail-nieuwsbrief worden voor zowel de vieringen als de basisvergaderingen de data, tijdstippen en de aan de orde zijnde thema's opgenomen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl. Deze informatie staat ook op www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl.

Muziekdiensten 2022-2023

Jonge talenten in de Lutherse Kerk Apeldoorn

Elke tweede zondag van de maand wordt er om 12 uur in de Lutherse kerk een muziekdienst gehouden, waarin jonge talenten in kleine bezetting grote muziek ten gehore brengen. Ingebed in een klassieke liturgie worden (Bach-) cantates en vocale muziek uitgevoerd door jonge musici en conservatorium studenten.



Programma 2022-2023

2022

- 11 september Ich wand're durch Theresienstadt, Ilse Weber/Euwe de Jong
- 09 oktober Cantique de Jean Racine, Gabriël Fauré
- 13 november Requiem, Gabriël Fauré
- 11 december Aria's en koralen uit Messiah (deel 1), Georg Friedrich Händel
- 25 december Kerstmuziekdienst: aria's uit Weihnachtsoratorium, J.S. Bach

2023

- 08 januari The Fruit of Silence, Peteris Vasks
- 12 februari O Jesu Christ, mein Lebenslicht, Johann Sebastian Bach
- 12 maart Aria's en koralen uit de Matthäus Passion, Johann Sebastian Bach
- 9 april Pasen: Aria's en koralen uit Messiah (dl 2&3), G. F. Händel
- 14 mei Engelse Kathedrale Muziek
- 11 juni Jazzmuziekdienst
- 9 juli De troost der Psalmen

- Tijd 12.00-13.15 uur, inloop vanaf 11 uur.
- Plaats Lutherse Kerk, Röntgenstraat 9, Apeldoorn.
- Kosten Geen / Collecte.
- Info www.luthersekerkapeldoorn.nl.

Vespers: Eigentijdse psalmen

Momenten van bezinning en beleving op de zondagmiddag



Jezelf een ademtocht te weten...

(uit Psalm 103 in de bewerking van Sytze de Vries)

De vesper is een korte bijeenkomst als de avond (bijna) invalt. In samenzijn, even stilstaan, een tekst, een gedicht, muziek, een lied en stilte. De kerk is

vanaf 16.00 uur geopend, bezoekers kunnen in alle rust binnen gaan kijken en de sfeer proeven. De vespers hebben een laagdrempelig karakter en zijn geschikt voor jong en oud, voor alle mensen die houden van een meditatief moment, iedereen is van harte welkom!

Komend seizoen luidt het overkoepelende thema van de vespers 'Eigentijdse psalmen'. Van vrijzinnigen tot rechtzinnigen, van uitbundige evangelicalen tot stijve gereformeerden: de Psalmen zijn in alle kerkstromingen een van de meest geliefde bijbelboeken. En dat is niet zomaar. Weinig bijbelteksten komen nog steeds zo dicht op de huid, zijn nog steeds zo herkenbaar als de psalmen. In de loop van de eeuwen hebben de psalmen telkens weer geïnspireerd tot nieuwe berijmingen en bewerkingen. Vanaf september staat er in elke vesper één eigentijdse psalm(bewerking) centraal. Uiteraard zitten daar de bekende bewerkingen van Huub Oosterhuis en Lloyd Haft tussen, maar ook onbekendere versies zullen de revue passeren.

Data	ledere vierde zondag van de maand. 24 juli, 28 aug, 25 sept, 23 okt en 27 nov 2022, 22 jan, 26 febr, 26 mrt, 23 apr, 28 mei en 25 juni 2023. (in de maand december is er geen vesper!)
Tijd	16.30 - 17.00 uur.
Plaats	Regentessekerk (kerkzaal).

Kompas op woensdag

Iedere woensdag aan het eind van je (werk)dag ben je welkom bij de doopsgezinden. Er zijn verschillende activiteiten, die geschikt zijn voor jongeren (15-18 jaar) en volwassenen. We ontvangen je met een inspirerend programma, dat je over zingeving en geloof laat nadenken. Tijdens de activiteit is er soep met broodjes.



Per maand:

Week 1 ***Gespreksgroep Co-exist***
1x per 4 weken (zie verder pagina 27 van dit boekje)

Week 2 ***Jongerenmeeting voor Apeldoornse jongeren en
volwassenen: Wat is geloof en wat kun je ermee?***
1x per 4 weken (met film of bezinningsviering)

Week 3 ***Literatuurkring***
1x per 8 weken (zie verder pagina 28 van dit boekje)
Kunst en Cultuur in de kerk
1x per 8 weken (zie verder pagina 20 van dit boekje)

Week 4 ***Eat & Meet***
1x per 4 weken (zie verder pagina 18 van dit boekje)

Data Elke woensdag.
Tijd 17.30-19.45 uur.
Plaats Doopsgezinde kerk.
Kosten €4 voor de soep met broodjes.
Info Wim van der Schee (algemeen coördinator),
wpvanderschee@planet.nl, telefoon (06) 22 90 26 76.

Activiteitenoverzicht 2022 – 2023 op datum

<i>datum</i>	<i>activiteit</i>	<i>locatie</i>	<i>tijd</i>	<i>blz</i>
2022				
juli				
do 21 jul	zomercafé	regentessekerk	16.30 uur	15
za 23 jul	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 24 jul	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
do 28 jul	zomeravondlezing	regentessekerk	20.00 uur	3
augustus				
do 18 aug	zomercafé	regentessekerk	16.30 uur	15
za 27 aug	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 28 aug	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
september				
za 10 sep	nationale orgeldag	regentessekerk	11.00 uur	5
zo 11 sep	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
wo 14 sep	literatuurkring	doopsgezinde kerk	17.30 uur	28
do 15 sep	themacafé	regentessekerk	16.30 uur	16
zo 18 sep	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14
di 20 sep	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
za 24 sep	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 25 sep	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
wo 28 sep	gesprekskring	doopsgezinde kerk	14.30 uur	26
wo 28 sep	eat & meet	doopsgezinde kerk	17.30 uur	18
vr 30 sep	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21
oktober				
di 4 okt	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 5 okt	oecum. gespreksgroep	doopsgezinde kerk	17.30 uur	27
zo 9 okt	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
di 11 okt	leerhuis	doopsgezinde kerk	10.15 uur	25
do 13 okt	lezing Kick Brass	doopsgezinde kerk	20.00 uur	6
zo 16 okt	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14

<i>datum</i>	<i>activiteit</i>	<i>locatie</i>	<i>tijd</i>	<i>blz</i>
di 18 okt	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 19 okt	kunst & cultuur	doopsgezinde kerk	17.30 uur	20
do 20 okt	themacafé	regentessekerk	16.30 uur	16
za 22 okt	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 23 okt	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
di 25 okt	leerhuis	doopsgezinde kerk	10.15 uur	25
wo 26 okt	gesprekskring	doopsgezinde kerk	14.30 uur	26
wo 26 okt	eat & meet	doopsgezinde kerk	17.30 uur	18
vr 28 okt	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21

november

di 1 nov	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 2 nov	oecum. gespreksgroep	doopsgezinde kerk	17.30 uur	27
di 8 nov	leerhuis	doopsgezinde kerk	10.15 uur	25
do 10 nov	cursus 'heksen'	regentessekerk	14.00 uur	23
zo 13 nov	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
di 15 nov	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 16 nov	literatuurkring	doopsgezinde kerk	17.30 uur	28
do 17 nov	themacafé	regentessekerk	16.30 uur	16
vr 18 nov	film 'the biggest little farm'	regentessekerk	16.00 uur	7
zo 20 nov	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14
di 22 nov	leerhuis	doopsgezinde kerk	10.15 uur	25
do 24 nov	cursus 'heksen!'	regentessekerk	14.00 uur	23
vr 25 nov	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21
za 26 nov	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 27 nov	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
wo 30 nov	gesprekskring	doopsgezinde kerk	14.30 uur	26
wo 30 nov	eat & meet	doopsgezinde kerk	17.30 uur	18

december

di 6 dec	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 7 dec	oecum. gespreksgroep	doopsgezinde kerk	17.30 uur	27
do 8 dec	cursus 'heksen!'	regentessekerk	14.00 uur	23
zo 11 dec	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
do 15 dec	themacafé in kerstsfeer	regentessekerk	14.30 uur	16

<i>datum</i>	<i>activiteit</i>	<i>locatie</i>	<i>tijd</i>	<i>blz</i>
zo 18 dec	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14
di 20 dec	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 21 dec	kunst & cultuur	doopsgezinde kerk	17.30 uur	20
vr 23 dec	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21
zo 25 dec	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31

2023

januari

wo 4 jan	oecum. gespreksgroep	doopsgezinde kerk	17.30 uur	27
zo 8 jan	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
zo 8 jan	nieuwjaarsbijeenkomst	doopsgezinde kerk	15.00 uur	8
di 10 jan	leerhuis	doopsgezinde kerk	10.15 uur	25
di 17 jan	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
di 18 jan	poeziemiddag	regentessekerk	14.00 uur	9
wo 18 jan	literatuurkring	doopsgezinde kerk	17.30 uur	28
do 19 jan	themacafé	regentessekerk	16.30 uur	16
za 21 jan	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 22 jan	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14
zo 22 jan	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
di 24 jan	leerhuis	doopsgezinde kerk	10.15 uur	25
wo 25 jan	gesprekskring	doopsgezinde kerk	14.30 uur	26
wo 25 jan	eat & meet	doopsgezinde kerk	16.30 uur	18
vr 27 jan	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21

februari

wo 1 feb	oecum. gespreksgroep	doopsgezinde kerk	17.30 uur	27
di 7 feb	leerhuis	doopsgezinde kerk	10.15 uur	25
di 7 feb	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
zo 12 feb	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
wo 15 feb	kunst & cultuur	doopsgezinde kerk	17.30 uur	20
do 16 feb	themacafé	regentessekerk	16.30 uur	16
zo 19 feb	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14
di 21 feb	leerhuis	doopsgezinde kerk	10.15 uur	25

<i>datum</i>	<i>activiteit</i>	<i>locatie</i>	<i>tijd</i>	<i>blz</i>
di 21 feb	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
vr 24 feb	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21
za 25 feb	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 26 feb	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
maart				
wo 1 mrt	gesprekskring	doopsgezinde kerk	14.30 uur	26
wo 1 mrt	eat en meet	doopsgezinde kerk	17.30 uur	18
wo 1 mrt	oecum. gespreksgroep	doopsgezinde kerk	17.30 uur	27
di 7 mrt	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
vr 10 mrt	voorstelling	doopsgezinde kerk	20.00 uur	10
zo 12 mrt	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
wo 15 mrt	literatuurkring	doopsgezinde kerk	17.30 uur	28
do 16 mrt	themacafé	regentessekerk	16.30 uur	16
zo 19 mrt	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14
di 21 mrt	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
za 25 mrt	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 26 mrt	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
wo 29 mrt	gesprekskring	doopsgezinde kerk	14.30 uur	26
di 29 mrt	eat & meet	doopsgezinde kerk	17.30 uur	18
vr 31 mrt	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21
april				
di 4 apr	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 6 apr	oecum. gespreksgroep	doopsgezinde kerk	17.30 uur	27
zo 9 apr	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
zo 16 apr	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14
di 18 apr	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 19 apr	kunst & cultuur	doopsgezinde kerk	17.30 uur	20
do 20 apr	excursie-café	regentessekerk	16.30 uur	11
za 22 apr	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 23 apr	vesper	regentessekerk	16.30 uur	21
do 27 apr	koningsdag	doopsgezinde kerk	09.00 uur	12
vr 28 apr	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21

<i>datum</i>	<i>activiteit</i>	<i>locatie</i>	<i>tijd</i>	<i>blz</i>
mei				
di 2 mei	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
zo 14 mei	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
di 16 mei	meditatie	doopsgezinde kerk	18.30 uur	19
wo 17 mei	literatuurkring	doopsgezinde kerk	17.30 uur	28
wo 24 mei	excursie	vertrek regentessekerk	09.30 uur	13
vr 26 mei	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21
za 27 mei	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 28 mei	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
juni				
zo 11 jun	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
wo 21 jun	kunst & cultuur	doopsgezinde kerk	17.30 uur	20
za 24 jun	instuif	doopsgezinde kerk	14.00 uur	17
zo 25 jun	vesper	regentessekerk	16.30 uur	32
vr 30 jun	hemels gezang	doopsgezinde kerk	20.00 uur	21
juli				
zo 2 jul	jongerenactiviteit	nader te bepalen	16.00 uur	14
zo 9 jul	muziekdienst	lutherse kerk	12.00 uur	31
Zonder datum				
ma 1x wk	mennokoor	doopsgezinde kerk	20.00 uur	20
wo 1x mnd	jongerenmeeting	doopsgezinden kerk	17.30 uur	-
zo 1 ^e v/d mnd	viering OBG	doopsgezinde kerk	10.00 uur	30
vr 3 ^e v/d mnd	basisvergadering OBG	goede herder kerk	20.00 uur	30

De Groene Hoed

Het begint met een verhaal...

door Kees Postumus

“Het begon allemaal zo.

Als in de vroege Middeleeuwen het dorp Apeldoorn ontstaat, wonen er vooral boeren. Zij komen naar deze streken omdat de grond er licht genoeg is om te bewerken en omdat er voldoende water is. Dat water komt van het Veluwe-massief en zoekt de laagte van de IJsselvallei.



Lichte grond, genoeg water; het trekt mensen aan. Die mensen moeten het met elkaar zien te rooien. Dat gaat niet vanzelf. Als aan het einde van de 16e eeuw de papierindustrie op gang komt, trekt er nog een ander slag mensen deze kant op: ambachtslieden.

In de kronieken van het vroege Apeldoorn lezen wij hoe de bewoners oplossingen vinden om de problemen van elke dag op te lossen. Precies daar vinden wij de eerste vermelding van ‘De Groene Hoed’. Wij schrijven het jaar 1754. Uit de verslagen van de nog prille overheid valt op te maken wat het probleem was en hoe de oplossing er uit zag.

Twee boeren, Jakob Klaaszoon en Hendrik Janszoon. Het zijn burens met kleine boerderijen en akkers, in de buurt waar later de wijk Zevenhuizen werd gebouwd. Als de kaarten betrouwbaar zijn.

Het conflict gaat om water. De een wil voor het vee een lage waterstand. De andere heeft voor zijn gewassen (het gewas wordt genoemd: gerst) juist belang bij een hogere waterstand. Als de een een sloot graaft, gooit de ander die in de nacht erna weer dicht. De kwestie dreigt uit de hand te lopen. Dan komt de zaak voor de schout, die verwijst naar ‘de groene hoed’.

Je moet de kronieken goed lezen om te ontdekken wat daarmee wordt bedoeld. Aanvankelijk is het een boom, een eik, die in de zomer een schaduwrijke plek biedt. De vorm van de boom doet denken aan een hoed.

Op die plaats onder die boom komen mensen bij elkaar om met elkaar te spreken, om hun geschillen uit te praten. Om te kijken hoe het verder moet met het land, de dieren, de oogst, de huizen.

Wie wil, komt er bij en praat mee. Vele stemmen en één ding staat vast: ze moeten er samen zien uit te komen. Eerder stoppen ze niet. Dat is waarschijnlijk ook gebeurd in de zaak tussen de twee genoemde boeren. Maar de zaak komt niet meer terug in de kronieken en is dus waarschijnlijk opgelost.

Die oude eik stond eeuwenlang op de plaats waar nu de markt wordt gehouden, het hart van wat later de stad zou worden. In die ontwikkelingen sneuvelt de oude boom, maar niet het gebruik. Als symbool ervan komt er een echte 'groene hoed', die in het midden wordt gelegd als er gepraat moet worden.

Begin 20e eeuw verdwijnt het 'proaten bij de groene hoed'. Bijna driehonderd jaar troffen mensen elkaar daar, zonder dat er bloed vloeide. Zij dachten na over waar het heen moest met de stad en het land. Het kwam altijd goed, onder de groene hoed.

Het is daarom passend dat de programmacommissie van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn deze naam koos voor het aanbod aan cursussen, lezingen en kringen. Zij komen opnieuw samen onder De Groene Hoed."



Participanten en contactpersonen



Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.

Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn
www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl

AnneJet Bennink

ajbennink@hotmail.com

Emo Bruins

ebruins@simpc.nl



Evangelisch Lutherse Kerk Apeldoorn

Prof. Röntgenstraat 9, 7311 AM Apeldoorn
www.luthersekerkapeldoorn.nl

Martha Delsman

d.f.delsman@gmail.com

Theo van Willigenburg *vanwilligenburg@kantacademy.nl*



Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Contactadres: Zwolseweg 32, 7315 GM Apeldoorn
www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl

Hans de Haan

hans.jdehaan@gmail.com
(055) 521 40 08

Door Versluis

doorenlood@gmail.com



Regentessekerk Apeldoorn

Regentesselaan 14b, 7316 AD Apeldoorn
www.regentessekerk.nl

Klaas Douwes

kdouwes@gmx.com
(06) 21 62 26 76

Sjoerd de Haan

sjoerddehaan@planet.nl

Frans van Hasselt

van.hasselt@wxs.nl

Wim Sips

wajm.sips@gmail.com



De Groene Hoed is het samenwerkingsplatform voor activiteiten van de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Oecumenische Basisgemeente en de Regentessekerk in Apeldoorn.

De Groene Hoed organiseert en coördineert in Apeldoorn bijeenkomsten rondom zingeving, cultuur, geloof en samenleving.

Volg De Groene Hoed ook op www.facebook.com/degroenehoed.