

JAARGANG 52 NR. 1
OKT / NOV 2023

doops
gezinden | Apeldoorn



UIT - de - PASCH

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

KERKGEBOUW: Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn tel. 055-312 34 87
(**postadres:** zie *secretaris*)

WEBSITE: <https://apeldoorn.doopsgezinden.nl>
webmaster: Zr. A.J. Bennink
of info: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

VOORGANGER: *vacant*

**PASTORAAL
WERKER:** zr. M. Hennis

**MUZIEKCOÖR-
DINATOR:** Zr. A.J. Bennink
voor nadere gegevens zie secretaris KR

KERKENRAAD

voorzitter: *vacant*

secretaris: Zr. A.J. Bennink
email: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

penningmeester: Zr. M. van der Schee - Muis

overige leden: Zr. J. Hommes - de Boer

Zr. H.S. Dolleman - Bertoen

TWEEMAANDELIJKS BLAD *UIT- de-PASCH*

Redactie:
Br. A. Maris

J. Dolleman (+ *opmaak*)

UIT - de - PASCH

Jaargang 52 nr. 1

OKT / NOV 2023

Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.

VIERINGEN

Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

Zondag 08 okt
Startdienst

Mw. Marianne Visch & br. André Maris
Extra collecte: *Gemeenschap DG Broederschapswerk*
~~mmv Mennokoor~~

Zondag 15 okt

Regentessekerk (WRA): Mw. ds. E.K. Verhagen-Krikke

Zondag 22 okt

Br. André Maris
Extra collecte: *De Herberg*

Zondag 29 okt

Regentessekerk (VVR): Mw. M. Visch

Zondag 05 nov

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag 12 nov

Mw. Marianne Visch
Extra collecte: *Gemeente ondersteuning*
11.30h *Najaarsvergadering* (zie ook blz. 6)

Zondag 19 nov

Regentessekerk (VVR): Mw. M. Visch

Zondag 26 nov
Herdenking

Br. André Maris
Extra collecte: *De Herberg*
mmv Mennokoor

Zondag 03 dec

Regentessekerk (VVR): Drs. L.C. Bulens

Zondag 10 dec

Ds. Jantine Brouwer-Huisman
Extra collecte: *Mennokoor*

UIT DE KERKENRAAD

- De kerkenraad heeft op 5 september uitgebreid overlegd over de toekomst met Financiële Adviescommissie (Albert Diekema en Jan Willem Huibers) en Commissie Toekomst (Margriet Diekema en Wim v.d. Schee).
De verkenningen voor samenwerking gaan uit naar de doopsgezinde gemeenten Deventer, Zutphen en Arnhem, de Remonstrantse gemeente, de VVR en de Oecumenische Basisgemeente. Verder zal onderzoek worden gedaan naar de oprichting van een beheerstichting en zal een delegatie een gesprek hebben met buurman _____ van Paslaan 8. Ook onderzoeken we wat de gemeente Apeldoorn voor ons kan betekenen. Op al deze punten hopen we op de ledenvergadering van 12 november meer informatie te kunnen geven.
- De kerkenraad heeft besloten dit jaar het Menno Simonsfonds met €100 te steunen. Het is belangrijk dat de oorsprong van onze doopsgezinde geschiedenis in Witmarsum en Pingjum zichtbaar en toegankelijk blijft.
- Zr. Mieke Hennis is bereid om onze gemeente te vertegenwoordigen in het Apeldoorns Beraad van Kerken. Mieke heeft voorheen ook deel uitgemaakt van de landelijke Raad van Kerken. De kerkenraad neemt dit aanbod met dank aan.
- Aangezien de functies van voorzitter en secretaris per 12 november beide vacant zijn, heeft de kerkenraad zorgen om overbelasting van de 3 zittende leden. De kerkenraad zal voortgaan met het verminderen van haar taken en activiteiten.
- De startzondag in 2024 wordt vastgesteld op 8 september.
De broederkring pakt het voorstel voor het uitstapje met oudere leden weer op en zal dit vermoedelijk in het voorjaar van 2024 uitvoeren.
- De cv-ketels in onze kerk zijn vervangen.
- De kerkenraad besluit om met de gebruikers Eritrese christenen de overeenkomst op te zeggen. De reden is dat er klachten waren en dit na een waarschuwing nog steeds doorging.

Namens de kerkenraad,
AnneJet Bennink, secretaris

STARTDIENST zondag 8 oktober 2023

Het nieuwe seizoen voor onze Doopsgezinde Gemeente begint gewoontegetrouw met de Startdienst. Dit jaar is die op zondag 8 oktober. Marianne Visch en André Maris bereiden samen de dienst voor. Wij willen aansluiten bij het thema dat de Gemeenschap voor DG Broederschapswerk (GDB) aanreikt:

GELOVEN BEWEEGT ONS.

Daarbij stellen wij ons voor dat de aanwezigen uitgenodigd worden om, bijvoorbeeld in tweetallen, van gedachten te wisselen over de vraag: WAT BEWEEGT JOU?

Dit onder het genot van een kop koffie of thee en iets lekkers.

Kom je ook op de Startdienst? Noteer de datum vast in je agenda. En denk eens na over wat jou beweegt. Marianne en André hopen op een grote opkomst op 8 oktober.

Tot dan!

Marianne Visch en André Maris

VOORBEREIDINGEN VOOR EEN AFSCHIED ..

In het Overleg van Wijkvertegenwoordigers bespraken wij onze persoonlijke gedachten bij de tekst die ook in de vorige Uit de Pasch stond, welke was overgenomen uit het Liedboek over '**afschied nemen ..**'. Het geheel - zowel de tekst zelf, de reacties en de gezamenlijke bespreking - werd als verhelderend en opbeurend ervaren. Zie voor die tekst anders nog even de vorige UdP (UdP 51.6/bl.10, *red.*)!

'Afscheid nemen doe je al je hele leven ..' als oefening is dat 'n goede blikrichting. Iedereen neemt iedere dag wel afscheid van iets of iemand .. niet dat dat meteen zo beladen is .. 'morgen weer een dag ..' heeft ook iets goeds, geeft opluchting en nieuwe kansen.

Gek genoeg is goed en bewust afscheid nemen toch ook iets wat rust geeft. Je kan ervoor weglopen: voor de gedachte dat aan alles een eind komt en dat niets alleen maar leuk is .. maar je blijft maar doorrennen en wat bereik je ermee ?

‘Sta eens stil bij wat je beweegt’ is zo’n fijne zin, die mij daarbij in gedachten komt. Sta stil bij je onrust over de toekomst .. sta stil bij ongewenste scenario’s en praat erover samen, met elkaar, met familie en vrienden. Iedereen heeft gedachten over wat je niet wilt ’tzt’, maar wat als het dan toch gebeurt ? Heb je dan al je wensen vastgelegd ?

Vertrouwen en oefeningen in liefde zijn ook nodig, maar gewoon praktisch dingen op papier zetten is echt zo’n noodzakelijke oppepper van het ongeruste hart en hoofd, dat blijft malen en ontlopen ..

Ik ben beschikbaar voor het durven verkennen van die vragen en voor die rustgevende gedachten op papier te zetten. Of ga naar de notaris voor een beschrijving van je levenstestament. Laat de onrust zich ontwikkelen tot rustgevende acties en connecties ! Oplossingen liggen soms meer voor de hand dan je denkt. Of praten over wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn, kan soms zoveel mooie troostende verbinding geven met dierbaren.

Tot slot de eerste regels uit het ‘Gebed om kalmte’ van Niebuhr erbij nemen om precies dát te doen wat helpt:

Schenk mij de **kalmte**

om te aanvaarden

wat ik niet kan veranderen

de **moed**

om te veranderen

wat ik wél kan veranderen

en de **wijsheid**

om het verschil hiertussen te zien.

Om één dag tegelijkertijd te leven

Om van één moment tegelijkertijd te genieten.

september 2023, cmh

IN MEMORIAM**JOOP HOFMAN-BARENSEN****1934 - 2023**

Vele jaren heb ik vanuit de Doopsgezinde Gemeente Joop bezocht. Bij Joop zijn er altijd veel onderwerpen om van gedachten te wisselen. Joop had een bijzondere levensvisie. Wij zaten niet op dezelfde lijn maar hadden respect voor elkaars mening. Dat ik de zaterdag voor het overlijden bij haar aan de deur kwam was volgens Joop geen toeval maar moest het zo zijn. Joop vertelde mij bij binnenkomst dat zij nu aan haar laatste stukje leven was begonnen. Joop leed aan een bijzondere huidaandoening waar geen juiste medicatie voor was. Ik was op de hoogte van haar wens dat als het echt ondraaglijk lijden zou worden zij de nodige hulp kon inschakelen. Het werd een gesprek om lang over na te denken.

Als het even kon zaten we buiten bij de keukendeur. Hier was een gezellig zitje met veel blauwe elementen. Blauw was haar lievelingskleur ook in huis was dit duidelijk. Joop genoot van haar tuin. Er stonden bijna altijd vazen met bloemen uit de natuur, bv. fluitenkruid op de tafels.

Joop werd al erg vroeg weduwe. Zelf vond zij dat ze haar leven na het overlijden van Hans weer goed had opgepakt. Joop bleef achter met twee kleine meisjes.

Zaterdag vertelde Joop mij nog dat ze zo tevreden was dat haar ouders haar in doopsgezinde lijn hebben opgevoed. Geen dogma's. Joop begon haar dag altijd met een korte meditatie.

Erg hard was het voor haar dat zij enkele jaren terug haar auto moest verkopen. Hiermee ging veel vrijheid verloren.

Joop is overleden op 16 augustus 2023 op bijna 89-jarige leeftijd. Zij is overgegaan naar het "Licht". Voor Joop was er een allesomvattende "Bron".

Margriet Diekema.



**CONCEPT Agenda voor de Najaarsvergadering
zondag 12 november 2023 om 11.30 uur in de kerkzaal**

1. Opening en welkom
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Voorjaarsvergadering 23 april 2023 (*bijlage*)
6. Toekomst van de gemeente – stand van zaken
 - Beheerstichting
 - Verkoop kerkgebouw
 - Samenwerking met doopsgezinde gemeenten Deventer, Zutphen, Arnhem
 - Samenwerking met Remonstrantse gemeente, VVR, Basisgemeente
7. Voorganger
 - a. In gesprek met Mieke Hennis, pastoraal medewerker
 - b. Na mei 2024: Predikant of pastoraal werker
8. Evaluatie Jaarplan 2023 (*zie bijlage*)
9. Financiën
 - a. Begroting 2024 (wordt ter vergadering uitgedeeld)
 - b. Vervanging cv-ketels (geïnstalleerd op 8-9-2023)
 - c. Werkzaamheden gebouw
10. Kerkenraad
 - a. Vacatures
 - b. Afscheid secretaris zr. AnneJet Bennink
11. Rondvraag
12. Sluiting

Leden en vrienden met een mailadres ontvangen de stukken per email.

Leden en vrienden **zonder een mailadres** ontvangen de stukken **per post**.

JONGE VROUWEN

Dinsdag 19 september zijn we weer samengekomen aan de Paslaan. Zes dames hadden zich aangemeld. Na de inleiding, een gedicht/overdenking van Machteld van Woerden uit het tijdschrift Mondig, werd de kaars aangestoken. Onze gedachten waren bij de slachtoffers van de natuurrampen in Marokko en Libië, zowel de overledenen als de familieleden die achter zijn gebleven. Tevens hebben we aandacht geschonken aan het overlijden van Joop Hofman. Joop is jaren lid geweest van de Jonge Vrouwen. Er werden enkele herinneringen opgehaald.

Hierna werd er aandacht geschonken aan het afscheid van Janny als bestuurslid van de Jonge Vrouwen. Voor Janny was het een beetje emotioneel om na zoveel jaren het stokje over te moeten dragen. In het begin zat zij samen met Reija Bonsma in de leiding. Janny had altijd wel een passend gedicht bij een jaargetijde of iets wat aandacht vereiste. We zullen haar inbreng missen. De leiding is nu in handen van Heleen Dolleman en Margriet Diekema. In plaats van bloemen kreeg Janny een setje kaarten met afbeeldingen van de Zaanstreek. Herinneringen uit haar jeugd.

Als onderwerp was er gevraagd een souvenir mee te nemen en daar iets over te vertellen. De groep moest raden uit welk land het voorwerp kwam. De voorwerpen gaven de nodige gesprekstof. Er was gekozen voor een luchtig onderwerp voor de eerste bijeenkomst.

De traktatie was deze middag van Heleen Dolleman. Heleen eindigde de middag met een gedicht.

Groei

Innerlijk gelukkig zijn

Is niet alles te ontvangen

Wat 't onrustig mensenhart

Van de wereld wil verlangen.

Innerlijk gelukkig zijn

is als schaduwen verschijnen.

Toch ervan verzekerd zijn

dat de zon niet zal verdwijnen.

Innerlijk geluk, dat is:

Ook aan anderen iets geven.

Van de warmte van het Licht.

Uit de rijke Bron van Leven.

Jelly Verwaal

Margriet Diekema



BOEKBESPREKING

Vertrouwingen, gewone woorden van Dirk de Wachter (2023)

Dit jaar verscheen van de hand van Dirk de Wachter een boek over troosten. Ik heb het met meer dan gewone belangstelling en gretigheid gelezen. De schrijver is een - van TV bekende - Belgische psychiater, die zijn eigen ervaringen heeft vastgelegd sinds hij recent zelf ziek is en ineens ook troost is gaan ervaren als patiënt. Hij schrijft in 15 hoofdstukken over evenzovele facetten van (vormen van) troost(en). Zijn behoefte eraan, en hoe dan .. van wie, wanneer .. door wat speciaal - voor ieder mens als individu. Al lezende hoorde ik de vlaamse tongval en stemgeluid .. of althans wat ik daarbij in gedachten me voorstel .. Dat zangerige zachte stemt al zachter en lieflijker, merkte ik. Het is een zeer lezenswaardig en troostend boek !

Ik pluk er wat citaten uit: ***Troost van de rituelen, hoofdstuk 6 .. 'Kunnen spreken over de dood is van belang. Er niet over moeten spreken ook, zolang de stilte geen verzwijgen is.'***

Nog zo'n wijsheid van die uit eigen ervaring puttende raadgevende beroeps-trooster: *'het niet-weten is een erkenning van het verdriet. Uit die erkenning vloeit de troost. Het feit dat een leven uniek is en dat het niet zomaar door anderen bepaald kan worden. Dat iedereen zijn eigenheid kan bewaren.'*

Wat mij zeer verraste, was zijn beschrijving van de blikrichting daarbij welke hij ontleent aan Levinas: *‘troosten is opkijken naar iemand ..! Niet neerbuigen en even over het bolletje strelen, maar juist de mens in zijn of haar sterkte zetten.’* Onmiddellijk laat hij volgen dat dat niet eens zo eenvoudig is als het lijkt. Want iedereen wil heus wel graag even een aai over de bekende bol .. Maar, daarna samen vanuit kwetsbaarheid zoeken naar de sterke punten in het leven van wie troost nodig heeft, dat is effectief om te proberen .. Vragen als: “je bent toen toch ook zo dapper verder gegaan .. hoe deed je dat toen en wat heb je nu nodig .. ?”

Natuurlijk komen de troost van velerlei kunstvormen ook voorbij. Maar vooral van het kleine goede .. van gewone vriendelijkheid. *‘Het is de mens die er voor u is. De mens die iets voor u doet. Iets kleins. Iets onschuldigs. Iets dat vermoedelijk geen moeite kost en dat zomaar, met een knippering van het oog, aan de aandacht zou kunnen ontsnappen.’*

De Wachter verhaalt in dat hoofdstuk over de verpleegster-stagiaire aan wie hij vroeg of ze zijn haar kon wassen .. en zij regelde dat. Ook over het praatje met de ziekenzaal-schoonmaakster, die wel even wilde praten ofschoon dat niet mocht .. of de regelmatige groet van een medepatiënt. Alles bekijkt en beschrijft hij vanuit zijn volledig nieuwe optiek van zelf de hulpvrager te zijn (in plaats van altijd de alwetend geachte hulpverlener, die hij was). Het boek is een eyeopener, voor wie dat wil ! En een warm bad. Van harte aanbevolen.

september 2023, cmh



55 jaar

Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn.

Wanneer: dinsdag 24 oktober 2023

Waar: NGK De Koningshof, Koningin Wilhelminapark, hoek Generaal van Heutzlaan.

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur.

Wat: Een korte viering en daarna samen doorpraten, afgesloten met drankje + hapje ...

Thema: Samen – met elkaar.

Het Moderamen



VOORSTELLING

Oscar en Oma Rozerood

solo-voorstelling door Ksenia Marasanova

Oscar is 10 jaar oud en ernstig ziek. In het ziekenhuis heeft Oscar vrienden. Daar ontmoet hij ook Oma Rozerood en met elkaar beleven ze allerlei avonturen. Oma Rozerood adviseert Oscar een brief aan God te schrijven en met elkaar maken ze twaalf geweldige dagen door.



Deze solovoortelling wordt gespeeld door Ksenia Marasanova (oorspronkelijk uit de Oekraïne) en heeft vele lovende kritieken gehad.

De voorstelling wordt georganiseerd samen met De Kap (Mantelzorgers en Vrijwilligers Apeldoorn) en de opbrengst van de entreegelden is bestemd voor de Kap en stichting ALS Nederland.

Datum Zaterdag 14 oktober 2023.

Tijd 19.30 uur.

Plaats Doopsgezinde kerk.

Kosten € 12,50 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken naar NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, voorstelling 14 oktober 2023'.

Opgave& info U kunt zich per mail aanmelden bij AnneJet Bennink, ajbennink@hotmail.com

Daarnaast organiseert Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe op 14 oktober, de dag van de palliatieve zorg, om 13.30 uur dezelfde voorstelling. Belangstellenden zijn zowel 's middags als 's avonds welkom. Voor de middagvoorstelling is de aanmelding uiterlijk 12 oktober via onderstaande link:

<https://palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe/agenda/middagvoorstelling-oscar-en-oma-rozerood>



FILM 'THE FATHER'

Themafilm

met maaltijd en nagesprek



Vader (Anthony Hopkins) wordt zichtbaar een dagje ouder, maar weigert alle hulp van zijn dochter Anne. Terwijl hij zijn omgeving en zijn veranderende gezondheid een plaats probeert te geven, begint hij zijn naasten in twijfel te trekken. Maar ook zijn geestelijke gezondheid en zelfs de reële wereld worden overpeinds.

The Father geeft ons een onmogelijke ervaring mee. Hoe is het om een hersenziekte (Alzheimer) te ervaren, zonder er daadwerkelijk aan te lijden? De film verwart en desoriënteert, en haalt onze belevingswereld door de mangel.

Zo is het ook in het hoofd van Anthony: zijn geheugen laat hem in de steek en hij kan niet meer bijhouden waar of wanneer hij ergens is. Hoe langer, hoe meer wordt het verhaal een onnavolgbare brij. En zo weet je nooit helemaal zeker wat er allemaal nou echt aan de hand is, net zoals iemand die aan deze vorm van dementie lijdt.

| | |
|--------|--|
| Datum | Vrijdag 17 november 2023. |
| Tijd | 16.00 uur. |
| Plaats | Regentessekerk. |
| Kosten | € 8,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken naar NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed film 17 november 2023'. |

Info & opgeven U kunt zich per mail aanmelden of nadere informatie vragen bij hans.jdehaan@gmail.com

| MAANDAGENDA OKT / NOV 2023 | | |
|---|---|--------------|
| Kerkenraad | dinsdag 31 okt dinsdag 12 dec | 14.15h |
| Jonge Vrouwen | dinsdag 17 okt dinsdag ?? nov | 14.00h |
| Wijkvertegenwoordiging | dinsdag 14 nov | 14.00h |
| Schoonmaak kerk | dinsdag 07 nov dinsdag 05 dec | 08.00-12.00h |
| Samen een avondje cultuur | dinsdag 17 okt <i>filmtheater Gigant</i> ¹ | 19.30h |
| Gesprekskring ' <i>Geloven beweegt ons</i> ' | dinsdag 24 okt dinsdag 28 nov | 14.30-16.30h |
| Eat & Meet | dinsdag 24 okt dinsdag 28 nov | 17.30h |
| Literatuurkring | dinsdag 21 nov | 20.00-21.30h |
| Oecumenische Gespreksgroep ' <i>Vrij en zinnig geloven</i> ' | <i>iedere 2^e dinsdag van de maand</i> | 17.30-19.30h |
| Mennokoor | <i>elke maandag</i> | 20.00-21.30h |
| Mediteren ' <i>De stilte ervaren</i> ' | <i>elke 1^e en 3^e dinsdag van de maand</i> | 18.30-19.30h |
| Hemels Gezang | vrijdag 27 okt vrijdag 24 nov | 20.00-21.30h |

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. NB: kijk voor actuele informatie op de website.

VAN DE REDACTIE

Ieder die een bijdrage aan deze Uit-de-Pasch heeft geleverd heel hartelijk dank. De volgende uitgave zal verschijnen op maandag **04 dec 2023** (*digitaal*) en zo spoedig mogelijk daarna op papier.

Uw kopij graag **uiterlijk donderdag 30 nov, maar liefst eerder**, bij de redactie, bij voorkeur in **Word**-opmaak.

NB: eventuele persoonlijke informatie en/of foto's met duidelijk herkenbare personen alleen met toestemming van betrokkenen!

¹ Boek & Film Drama western Special. Kaarten €16,50 / €14,- (vrienden van GIGANT en CODA-pashouders). Aanmelden via theodoor52@live.nl

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

verdere gegevens

JONGE VROUWEN: Zr. H.S. Dolleman - Bertoen

LEDENADMINISTR: Zr. H.S. Dolleman - Bertoen

WIJKCOÖRDINAT.: Zr. J. Hommes - de Boer

MENNOKOOR: Zr. S.A.G. Koopman - Nagtegaal

BROEDERKRING: Br. P.B.S. Kat

JONGEREN: ??

BETAALREKENINGEN

Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

NL16 INGB 000 2536573 t.n.v. **Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.**

Maatstaf voor de ledenbijdrage:

- individuele leden ca. 1,5% van het belastbaar inkomen
- echtparen (beiden lid) 2% van het belastbaar inkomen
- vrienden: € 120,- per jaar
- vergoeding kosten afdracht aan A.D.S.: € 70,- per lid
- vergoeding kosten maandblad: € 15,-; incl. porto € 25,-

Mennokoor

Zie boven, met vermelding: Mennokoor



MENNO
SIMONS

*“Want een ander fundament,
dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus,
kan niemand leggen”
(1 Kor. 3-11)*

**doops
gezinden** | Apeldoorn